

Toespraak tijdens de 10^e lustrumviering (diner) van Nargileh, door Stache Bancken

Bij een lustrum en zeker bij een 10^{de} hoort een terugkijken, maar ook een vooruit kijken. Het terugkijken neem ik voor mijn rekening het vooruit kijken laat ik over aan een jongere generatie want die kan het nog meemaken!

Een haremname van de Heer Ongenaë heeft een voortreffelijk loflied gezongen op een Nargilehaan. Het werd wel in de onze traditie als klaaglied aangekondigd, maar het kwam er op neer "dat alles went, behalve een vent" wat geïnterpreteerd mag worden als blijk van waardering voor het verrassende gedrag van een Nargilehaan.

Als ouder Nargilehaan gedefinieerd, zo ongeveer geboren voor 1945, moet je wel een echte overlever zijn want:

- Als de jeugd moe is, is zij aan vakantie toe! Als oudere Nargilehaan moe zijn, zeggen ze "ze takelen wel af"
- Als de jeugd bezwaren maakt, heeft ze een mening. Als oudere Nargilehanen en vooral gepensioneerd bezwaren maken, hebben ze het niet begrepen!
- Als de jeugd verliefd is, voelt men zich jong. Als ouderen verliefd zijn, zijn ze kinderachtig!
- Als bij de jeugd iets mislukt, zegt men "We hebben er iets van geleerd, de volgende keer beter!" Bij ouderen "Laat maar, het heeft geen zin meer!"
- Als de jeugd iets vergeet, hoor je "Ik heb het waanzinnig druk." Bij ouderen, die iets vergeten, "Ze worden dement" of bij Nargilehanen teveel Bokma.
- Als de jeugd depressief is, hebben ze problemen, ouderen depressief worden heet het "ze moeten niet zeuren", of bij Nargilehanen: neem nog een Bokmaatje!

Zo zou ik nog even door kunnen gaan. Maar ik pak dat positief aan. "Oudere Nargilehanen zijn de overlevers".

Kijk maar eens naar de veranderingen, die zij hebben meegemaakt. Zij werden geboren vóór: Televisie, penicilline, poliprikken, diepvriesvoedsel, kopieerapparaten, plastic, contactlenzen en de pil. Vóór: radar, creditcards, atoomsplittingsingen, laserstralen, ballpoints, panty's, afwasmachines, droogmachines, elektrische dekens, airconditioning en vóór de mens op de maan liep.

Wij trouwden eerst en woonden **dan** pas samen, wat ouderwets!

Wij werden wel geboren als echte Nargilehanen **vóór** er huismannen, deeltijdbanen, kinderdagverblijven, groepstherapie en verpleegtehuizen waren.

In onze jeugd waren Kevers insecten en ja geen volkswagens. Een ontsteking had niets te maken met elektronica.

Wij hadden nooit gehoord van: TL, CD, CDI, DVD, FM, video, magnetrons, elektrische schrijfmachines, faxen, computers, laptops, e-mail, kunstharten, kunstnieren, tekstverwerkers, printers, draadloze telefoons, biogarde, emulgatoren, booreilanden, maar ook niet van jongens met oorkingen, piercings, hippies, yuppies, dinkys, bobo's en BOM-vrouwen. Ik bedoel geen zelfmoord terroristen ook al onbekend. Alhoewel WOP werd toegepast zonder het te benoemen!

Wij waren er al voor: de A27, E9, files, B747, de TGV, Fyra, de oecumene, de AOW, AWBZ, WAO, WW, of de VUT! Wij wisten wel wat Fut was met een F zeker in combinatie met Bokma.

Toen betekende made in Japan "rommel"

We hadden nooit gehoord van: pizza's, Mac Donald, instant koffie en fastfood

In onze tijd was HEMA Hollandse Eenheidsprijzen Magazijn en kostte een zakhorloge fl. 1,- en ijsco's 3,5 of 10 cent, Een brief verstuurd je voor 7½ cent een auto kostte fl. 2000, maar niemand kon dat betalen. Benzine 10 cent per liter.

Zo was ook roken nog chique en interessant!

Een pot was om in te koken. Weten jullie wat een "pottenbakkerij" zou kunnen zijn? Een crematorium voor potten/lesbiennes?

Aids was het Engelse woord voor helpers.

Een relatie had met zaken te doen en niet met een bed.

Wij wisten niet: wat eten uit de muur was, flappen tappen uit de muur. Pinnen. Wij kochten nog op de pof dat heet nu betalen met je creditcard.

De kleur ROZE had met baby's te maken en homo betekende gewoon mens. Een poot was onderdeel de van een dier.

Wij waren er **niet vóór** dat er het onderscheid tussen seksen werd ontdekt, maar **wel vóór** het kunnen veranderen van seksen. Wij moesten het doen en waren tevreden met **wat** wij hadden of waren. Wij waren wel de generatie die nog dacht dat je een man nodig moest hebben om een baby te krijgen.

Geen wonder dat Nargilehanen echte overlevers zijn en dat er buiten Nargileh wel een generatiekloof is! **Hoe komt dat? Uiteindelijk Bokma maakt één!**

Voordat ik eindig, Wil ik een overgang maken na een volgende spreker die digitaal gaat.

Mijn Franse Lerares Madame Le Coque legde uit dat woorden zoals huis in het Frans vrouwelijk zijn "La maison" en een potlood manlijk is "Le crayon" Zo ik vroeg: " Wat is het geslacht van een computer" Is het le of la computère of l'ordinateur.

Ze wist het niet en ook in het woordenboek dictionaire was het ook niet te vinden. Zo Madame Le Coque deelde ons op in twee groepen naar geslacht. Beide groepen moesten hun aanbeveling ondersteunen met 4 redenen.

De Nargilehanen beslisten dat het vrouwelijk moest zijn LA computère! Waarom?

1. Niemand behalve hun ontwerper begrijpt de interne logica!
2. De eigen taal computers gebruiken om te communiceren met elkaar is onbegrijpelijk voor ieder ander!
3. Zelfs de kleinste foutjes worden opgeslagen in het lange termijn geheugen voor later gebruik
4. Zodra je bent gecommiteerd tot eentje, kom je erachter dat de helft van inkomen gaat naar hun accessoires! Dus LA!

De harem dames kwamen tot een andere conclusie.

Computers zijn mannelijk dus LE!

1. Om hun aandacht te krijgen moet je ze "turn on"
2. Ze hebben hele boel informatie maar blijven wel besluiteloos
3. Je verwacht dat ze je helpen bij problemen, maar de halve tijd zijn ze zelf het probleem.
4. Zodra je gecommiteerd bent voor eentje, realiseer je je dat als je wat langer gewacht had, je een beter model had kunnen krijgen!

Uiteindelijk de harem dames wonnen want zij hadden een Nargilehaan!

Ik spreek de hoop uit dat de dictator spoedig zal vallen! Ik heb gezegd!